

Beste vrienden en sympathisanten van ons project “ Hope For The Children” in Cambodja ,

We vonden dat het tijd werd dat we jullie, sponsors van ons project , op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt in ons dorp.

We willen iedereen nog eens van harte bedanken voor jullie steun, want zonder jullie zou ons werk niet mogelijk zijn.

- Tijdens de paasvakantie is er een delegatie leraren van de secundaire school De Heilige Familie te leper op bezoek geweest in Rong Vean, dit met de bedoeling een inleefreis voor te bereiden voor 17 – 18 jarigen volgend jaar in april.

Zij schreven voor ons een leuk verslag waaruit we jullie enkele stukjes laten meelesen :

Sinthay en zijn gezin stonden ons op te wachten. Sinthay is de Cambodjaan met wie Thierry en Katrien heel nauw samenwerken. Hij is geboren in Rong Vean maar kon zich opwerken tot een mooie positie binnen de maatschappij. Hij is duidelijk ontsnapt aan de armoede.

Op naar Rong Vean ! We werden er met open armen ontvangen. Thierry had verteld dat de stad Waregem geld gegeven had om een verhoogd pad aan te leggen in de school zodat de gebouwen niet onder water zouden lopen tijdens het regenseizoen. Hiervan moesten zeker foto's genomen worden. Het pad was nog niet helemaal afgewerkt, maar dit was duidelijk met een speciale bedoeling: we kregen alle 4 werktuigen in onze handen en in tropische temperaturen van rond de 35° mochten we de laatste hand aan het pad leggen.



De leerlingen hadden duidelijk geoefend om ons in het Engels toe te spreken. Hun leraar glunderde! Het niveau Engels was absoluut laag en heel verschillend onderling, maar je zag dat de meeste van de leerlingen heel gedreven waren. Ze wilden de taal kennen! De leraar Engels wordt betaald door Thierry en Katrien. Wat hebben die mensen een mooi project!!!!

Van het schooltje gingen we naar het dorp. We leken wel de rattenvangers van Hamelen: achter ons groeide de zwerm van kinderen aan. De blanken waren gearriveerd! We zagen ze giechelen en heel verwonderd naar ons kijken. Waarschijnlijk dachten zij dat wij miljonairs waren die ons alles konden permitteren. In zekere zin hadden ze gelijk... zie ons hier rondwandelen aan de andere kant van de wereld... 2 meisjes spraken vrij vlot Engels en vroegen of ze ons door het dorp mochten leiden. Vele momenten van dankbaarheid, ongeloof, verwondering. Op dat moment besef je dat je enorm veel geluk en talent nodig hebt om aan deze armoede te ontsnappen. Die 2 meisjes waren zo gedreven maar misten vooral de kans om volledig uit de vicieuze cirkel te ontsnappen. Eén van die 2 meisjes studeerde met 16 anderen uit het dorp wel al aan de middelbare school in Phnom Shrok. Thierry en Katrien betalen deze 17 studenten om de 3 maanden 30 dollar om hun studies te bekostigen. Mochten zij dat niet doen, zouden die kinderen van thuis uit zeker niet kunnen verder studeren. Hoedje af voor "Hope for the children".

De klok lijkt al eeuwen stil te staan in het dorp en toch merk je elementen van onze moderne wereld. Jonge mensen lopen hier rond met een mooie gsm. De meesten hebben wel geen belkrediet (hadden we ook al gemerkt bij de tuktukdrivers) maar het is voor hen waarschijnlijk een statussymbool. Als je niks hebt, dan is het weinige dat je wel hebt van onschatbare waarde. Anderen kijken ook naar je op. Zijn we niet allemaal gelijk???? Tijdens onze dorpswandeling kwamen we voorbij de oplaadcentrale voor de gsm's van het dorp. Hilariteit en ook verbazing over hun vindingrijkheid: gsm's worden opgeladen aan autobatterijen!

Nog een bezoek aan een meisje dat leed aan epilepsie. Volgens de moeder nam ze trouw haar medicatie die ze gekregen had van Thierry en waren de aanvallen uitgebleven. Ook de doorligwonden van de jongen met het waterhoofdje waren aan de betere hand... Thierry is niet alleen een milde weldoener, hij is ook een dokter met het hart op de juiste plaats. In het verre België volgt hij zijn Cambodjaanse patiënten op de voet. Hoedje af!

Na onze eerste kennismaking met het dorp, trokken we met de leraar Engels naar een aantal heel arme gezinnen. We hadden een plannetje meegekregen van Thierry. De eerste vrouw die we bezochten was blind. Ik was aan de grond genageld toen die vrouw voor ons begon te bidden... Nog nooit heb ik iemand zo intens voor mij horen bidden... Na de blinde vrouw gingen we 3 broers bezoeken. Thierry vroeg ons om ook hier wat geld te geven. De ene broer was blind, de andere 2 mentaal gehandicapt. Overleven in armoede is niet gemakkelijk, maar met een dergelijke handicap is het haast onmogelijk. De jongen lachte luid toen we hem het geld gaven!



Ik had nog 2 stukjes zeep over en gaf die aan een hele oude vrouw. Ze lachte haar tandenloze mond bloot en begon over mijn hoofd en armen te wrijven. Ik begreep geen woord van wat ze zei, maar ik voelde haar vriendschap. Hoe kan dat nu? Hoe kan je nu de warmte van iemand voelen als je die persoon pas voor het eerst ontmoet?? De mensen van Rong Veau hebben mijn ogen geopend... Wat is het rijke Westen toch arm.....



- De laatste maanden zijn we ook bezig geweest met het recruteren van Belgische leerkrachten Engels. Dit om deze zomer naar Rong Vean te gaan en daar Engelse les te geven. Het is de bedoeling om vooral de didactiek van de leerkrachten Engels ter plaatse bij te schaven, zowel in ons dorp als in de middelbare school in Phnom Srok, waar onze kinderen hoger middelbare school lopen. Ook de directeur van onze school en de leerkrachten zijn vragende partij om Engels te leren zodat ze beter met ons kunnen communiceren.

We hebben 5 mensen gevonden die dit zien zitten en die deze zomer enkele weken naar Rong Vean gaan. We leggen nu de laatste hand aan de organisatie hiervan, zowel op logistiek als op didactisch vlak.

- Zoals elk jaar is er weer een actie ten voordele van ons project in de Guido Gezelleschool te Waregem. Katrien gaf voor alle klassen een uiteenzetting over de huidige toestand in het dorp aan de hand van een powerpoint presentatie. Ook kinderen vinden het belangrijk om te weten wat er met hun centjes gebeurt ! Het is ook ongelooflijk te horen welke vragen kinderen allemaal hebben en hoe goed ze onthouden hoe het er allemaal aan toe gaat in het dorp. De kinderen kregen dan ook de kans om vragen te stellen.



In elke klas wordt er ook een spaarbus gezet en op 8 mei werd er op de hele school een sobere maaltijd gehouden ten voordele van ons project. Onze beste dank aan iedereen die hieraan meewerkte en speciaal aan de directie van de school die dit alles mogelijk maakte.



- en last but not least :

Als je ons project een warm hart toedraagt en je wil ons steunen , willen we jullie vragen om dit **niet meer op de rekening van Koning Boudewijnstichting** te doen maar wel via Leraren Zonder Grenzen indien je een fiscaal attest wenst. Bij leraren zonder grenzen kunnen we alle werkingskosten + lonen van de leraren inbrengen, wat vroeger niet kon. Dit gaat in vanaf juli 2015.

Dus er zijn 2 mogelijkheden :

Zonder fiscaal attest :

Hope For The Children

IBAN BE43 9730 7786 8301

BIC ARSPBE22

Met fiscaal attest

Leraren Zonder Grenzen

IBAN BE48 5230 8027 2427

BIC TRIOBEBB

Heel belangrijk : mededeling : gift Lzg – project : [Hope for the children.be](http://Hopeforthechildren.be)

Rong Vean dankt jullie, Thierry en Katrien